

Begin juli 2014 ontving ik derhalve 1000 eurø op mijn bankrekening.
Ook begin juli ontving ik een brief van de Bisschoppenconferentie/
Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Hierin "brengen zij hun oprecht medeleven tot uitdrukking" en zijn
"met grote spijt vervult" !

Helaas geen excusses.

Rest mij te melden dat ik in de pers "braakseljongetje" werd genoemd.
Uiteindelijk toch een "Geuzennaam.....!"

juli 2014

Teo van Zelm
Amstelveen